



## WANDELING 'S-GRAVENLAND

In deze wandeling zijn drie **Kijkpunten** opgenomen. Hier kunnen de leerlingen de **Kijkwijzer** invullen. U kunt de wandeling helemaal maken of een deel ervan. De routebeschrijving start op het plein bij winkelcentrum Prinsenland aan de Jacques Duthilweg, maar u kunt beginnen waar u wilt. U kunt er ook voor kiezen alleen naar één van de drie **Kijkpunten** te lopen.

We steken de Jacques Duthilweg over. Er is een zebrapad ter hoogte van de oprit van het parkeerterrein. We lopen de Maria Wesselingstraat op en gaan aan het eind rechtdoor en nemen het bruggetje de Ringvaartplas over. De Ringvaartplas is een nieuw aangelegde plas. We lopen rechtdoor en komen nu aan het eind van de polder. Dat is meteen na het bruggetje goed te zien aan het water links van het pad. In een paar etappes overbrugt het een groot hoogteverschil in het waterpeil. Aan het eind van het pad is de Ringvaartweg. Dit is **Kijkpunt 1**.

We lopen linksaf de Ringvaartweg op. Hier staan veel oude huizen. Let ook op het verschil in het waterpeil van de sloot links en de sloot rechts van de weg. Ter hoogte van huisnummer 148-b slaan we rechtsaf en gaan een bruggetje over. We lopen nu echt omhoog de polder uit. Het volgende bruggetje gaat over de Ringvaart. Dit is **Kijkpunt 2**. De Ringvaart is gegraven om de plassen te kunnen droogmalen. Eerst werd het water naar de Ringvaart gemalen en dan stroomde het via een andere vaart naar Kralingseveer waar het hoofd-gemaal stond dat het water afvoerde naar de Maas. Het volgende bruggetje (links) gaat over deze vaart die het water naar de Maas voerde. We nemen dit bruggetje. We zijn nu echt de polder uit.

We nemen rechtsaf de Arie de Zeeuwstraat, gaan aan het eind naar links en dan meteen rechts het fietspad op. Aan het eind van het fietspad komen we op de 's-Gravenweg, daar slaan we rechtsaf. Al in de Romeinse tijd was hier een weg. Wanneer er gesproken wordt over 'zo oud als de weg naar Kralingen', dan wordt deze weg bedoeld. Links van de weg zien we kleine veeneilandjes in de sloot. Dit soort eilandjes zullen hier vroeger, toen het gebied nog een veenmoeras was, veel meer zijn geweest. Bij huisnummer 710 gluren we even om het hoekje. Hier zien we één van de weinige landgoederen die Rotterdam nog heeft. Aan het eind van weg houden we rechts aan, dit is nog steeds de 's-Gravenweg. Steek de weg over, want links is een stoep waar we kunnen lopen. Veel van de oude huizen aan de 's-Gravenweg zijn afgebroken, er zijn nieuwe huizen voor in de plaats gekomen. Ter hoogte van nummer 433-437 slaan we rechtsaf de Kralingse Kerklaan op. We steken weer de Ringvaart over, rechts zien we woonboten.

Op de hoek van de Kralingse Kerklaan en de Ringvaartweg staat een wit gebouwtje, de Oosterkapel. Dit is **Kijkpunt 3**. Op de plek van de Oosterkapel stond vroeger het gebouw met als naam Zaaier aan alle wateren. Hier werd onder meer zondagschool gehouden. In de Tweede Wereldoorlog is dit gebouw afgebroken. We steken de Jacques Duthilweg over (pas op, men rijdt hier hard) en lopen rechtdoor de Turfweg op. Aan het eind van de Turfweg lopen we rechtsaf de Kralingseweg op. Tot ongeveer 1965 woonden hier veel tuinders, met achter hun huis kassen waarin ze groenten verbouwden, zoals komkommers, sla en tomaten. We steken de Nancy Zeelenbergsingel over, gaan het eerste bruggetje rechts op en zijn dan terug bij ons startpunt.